

Welkom in de kikkerklas, onze 2^e kleuterklas!

Uw kleuter is welkom bij juf Sofie Jonckheere en Juf Kimberly Luyts, wij vormen samen een duo en wisselen elkaar altijd af op donderdag.



In de tweede kleuterklas gaan we ons ontplooiën tot zelfstandige kikkers.

Wij zijn 2 juffen die al zingend en dansend klaarstaan.
Om te spelen en te leren en liedjes en versjes in te studeren.

In onze klas gaan we elke week doelgericht te werk vanuit een thema. Aan de hand van verschillende activiteiten gaan de kinderen aan de slag om iets onder de knie te krijgen of aan te leren. Dit kan tellen zijn, leren knippen, verhalen vertellen, spelend ontdekken,...

We differentiëren de activiteiten zodat elk kind op zijn of haar niveau uitgedaagd wordt.

Belangrijk in onze klas is dat elk kind de tijd krijgt om te groeien, gerespecteerd wordt en zichzelf kan zijn.

Ook mogen wij ons twee keer per week uitleven in de turnles bij meester Bert!
En uit ervaring kunnen wij zeggen dat de kinderen daar elke keer erg naar uit kijken!

Wist je dat...

Eén keer in de week zetten alle kleuterjuffen hun klasje open en kunnen de kindjes kiezen in welk klasje ze willen spelen. We noemen dit ons kiesuurtje.