

Welkom in het vierde leerjaar!



Taal:

We leren zinnen ontleden en breiden onze woordenschat verder uit. Ook wordt er meer aandacht besteed aan de strategieën van het begrijpend lezen. Daarnaast leren we hoe we een spreekbeurt moeten voorbereiden. We maken ook reeds op een speelse manier kennis met de Franse taal.



Spelling:

In het derde leerjaar leren de kinderen de verschillende spellingsmoeilijkheden. Daarop wordt in het vierde leerjaar verder gebouwd. Ook besteden we aandacht aan het correct schrijven van woorden door het aanbrengen van wekelijkse woordpakketten. Het onderdeel spelling wordt daarnaast verder uitgebreid met de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd.

Rekenen:

We leren hoofdrekenen en cijferen met de getallen tot 100 000 en met kommagetallen. Daarnaast worden de breuken verder uitgediept. Ook leren we de digitale klok aflezen. We maken kennis met de verschillende vlakke figuren en leren ook werken met een passer.

Godsdienst :

In het vierde leerjaar leren we over waarden en normen door middel van Bijbelverhalen. Daarnaast staat het verhaal van Mozes centraal. We maken ook kennis met enkele godsdienstige symbolen.



Wereldoriëntatie:

WO wordt gegeven a.d.h.v. het nieuwe leerplan ZILL. Bijna elke maand wordt er een nieuw thema in de kijker gezet. Enkele typische thema's voor het vierde leerjaar zijn: de eeuwenband, België en zijn provincies,... We werken vaak in groep en leren van mekaar. We organiseren ook didactische uitstappen die aansluiten bij de thema's: het bos, de brandweer, het gemeentehuis, de erfgoedwandeling...

Daarnaast wordt er in het 4^e leerjaar ook aandacht besteed aan ICT. Zo leren we onder anderen werken met de Chromebook.